

Spaanse soldaten bij Nakkegaard

In het vroege voorjaar van 1808 kwamen 26.924 buitenlandse soldaten naar Denemarken. Een internationaal huurlingenleger ingehuurd door keizer Napoleon van Frankrijk. Ze moesten helpen Denemarken aan Franse zijde te houden in de strijd tegen Engeland tijdens de Napoleontische oorlogen (1792-1815).

Na eerst de Slag bij Rheden in 1801 en vervolgens het Engelse bombardement op Kopenhagen en de inval van de marine in 1807, ging Denemarken van neutraliteit naar steun aan Napoleon in de oorlog tegen Engeland. Vandaar de vele buitenlandse soldaten op Deense bodem. De grootste troepenmacht bestond uit Spaanse soldaten. Ongeveer 15.000 man. Ze werden privé ondergebracht op veel verschillende plaatsen in het land. Met burgers van de steden en op de boerderijen op het platteland. Zo ook op Funen.

Een kleine groep heeft hier in Nakkegaard gewoond, en er zijn veel verhalen over de vreemden. De sprookjesdichter Hans Christian Andersen heeft ze ontmoet (en schreef over zijn ervaringen in Mijn levenssprookje, over hoe hij als 3-jarige de Spaanse soldaten in Odense ervoer). Anderen vertellen dat de soldaten verliefd werden op Deense meisjes, dat ze met buitenlandse gebruiken kwamen; At slakken en bevroor over het algemeen in het koele noorden.

De meeste aandacht in het nageslacht ging uit naar het feit dat sommigen van hen, de soldaten, op 29 maart 1808 een grote brand veroorzaakten bij Koldinghus. Ze zijn niet gewend aan de winterkou en schoten veel te heftig in een van de kluizen van het oude koninklijk paleis.

Of het soldaten uit Funen waren weten we niet, maar we weten wel dat ze hier op de boerderij verbleven en tijd vonden om een versje op de staldeur te schrijven:

((Foto) "Ik vraag waar het lot ons brengt, hier of daar moeten we het volgen, maar als God ons regert, hou ik ook van het lot")

De schuur is allang gesloopt, maar de deur is bewaard gebleven door de nazaten van degenen die hier in die tijd woonden. Nu staat het in Museum Vestfyn en wordt bewaard voor het nageslacht. Maar het was hier dat het gebeurde dat de kleine klassieke tekst zijn weg vond van de Aeneis naar een boerderij op West Funen.

Wat deden ze hier bij Nakkegaard – naast het maken van 'graffiti' op de schuurdeur? Waarschijnlijk zoals zoveel andere soldaten: verveeld en wachtend om verder te gaan of om de strijd aan te gaan met de vijand. In de strijd kwamen ze hier in Denemarken niet. Ze vertrokken in mei 1808. Eerst naar Jutland en dan verder Europa in.

Hoewel er niet gevochten werd in verband met het verblijf van de Spaanse soldaten, was het een grote belasting voor de Deense economie. Het bombardement in Kopenhagen was een ramp. De overgave van de marine, de handelsblokkade en de daaropvolgende inflatie maakten deel uit van het proces dat leidde tot het staatsbankroet in 1813 en het verlies van Noorwegen in 1814.

Feiten over de Aeneis:

Een verhaal over de Trojaanse held Aeneas, die na de val van Troje in de jaren 1200 voor Christus naar Italië reisde, waar hij de stichter van het Romeinse Rijk werd. De Romeinse dichter Vergilius schreef zijn grote dichtwerk in de jaren voor zijn dood in 19 v.Chr.

Het kennen van je klassieken was voor veel mensen tot ver in de 17e en 18e eeuw verplichte lectuur. De tekst is een uitdrukking van hoe de soldaten het ver van huis hebben gehad – in het koude noorden, waar het waarschijnlijk moeilijk was om de zin van het leven te zien. De tekst drukt zowel het verlangen naar huis uit als een affaire met de grillen van het lot.