

Spanske soldater på Nakkegaard

I det tidlige forår 1808 kom 26.924 udenlandske soldater til Danmark. En international lejehær hyret af kejser Napoleon i Frankrig. De skulle være med til at holde Danmark på fransk side i kampen mod England under Napoleonskrigene (1792-1815).

Efter først Slaget på Rheden i 1801 og siden, det engelske bombardement af København og flådens ran i 1807 gik Danmark fra neutralitet til at støtte Napoleon i krigen mod England. Derfor de mange fremmede soldater på dansk grund. Den største styrke bestod af spanske soldater. Ca. 15.000 mand. De blev privat indkvarteret mange forskellige steder rundt om i landet. Hos borgere i byerne og på gårdene på landet. Således også på Fyn.

En lille gruppe har boet her på Nakkegaard, og der går mange historier om de fremmede. Eventyrdigteren HC Andersen har mødt dem (og skrev om sine oplevelser i Mit Livs Eventyr om hvorledes han som 3-årig oplevede de spanske soldater i Odense). Andre fortæller, at soldaterne forelskede sig i danske piger, at de kom med fremmede skikke; spiste snegle og generelt frøs i det kølige nord.

Mest opmærksomhed i eftertiden fik det, at nogle af dem, soldaterne, forårsagede en storbrand på Koldinghus den 29. marts 1808. De har ikke været vant til vinterkulden og fik fyret alt for voldsomt op i én det gamle kongeslots kaminer.

Om det var soldater fra Fyn ved vi ikke, men vi ved, at de har opholdt sig her på gården og fandt tid til at skrive et lille vers på stalddøren:

((Foto) "Jeg spørger hvorhen skæbnen fører os, enten hid eller did så må vi følge den, men når Gud styrer os, så ynder jeg også skæbnen")

Stalden er for længst revet ned, men døren blev bevaret af efterkommerne af dem, der boede her dengang. Nu er den på Museum Vestfyn og bliver bevaret for eftertiden. Men det var her det skete, at den lille klassiske tekst fandt vej fra Æneiden til en bondegård på Vestfyn.

Hvad lavede de her på Nakkegaard – ud over at lave "grafitti" på stalddøren? Sikkert som så mange andre soldater: kedede sig og ventede på at drage videre eller på at komme i kamp mod fjenden. I kamp kom de ikke her i Danmark. De rejste videre i maj 1808. Først til Jylland og siden videre ud i Europa.

Selvom det ikke kom til kampe i forbindelse med de spanske soldaters ophold, var det en stor belastning for den danske økonomi. Københavns bombardement var en katastrofe. Overgivelsen af flåden, handelsblokade og efterfølgende inflation, var med i det forløb, der førte til Statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge i 1814.

Fakta om Æneiden:

En fortælling om den Trojanske helt Æneas, der efter Trojas fald i 1200-tallet for vor tidsregning rejste til Italien, hvor han blev grundlægger af Romerriget. Den romerske digter Vergil skrev sit store digtværk i årene før sin død i 19 f.v.t.

At kende sine klassikere var pligtlæsning for mange mennesker langt op i 17- og 1800tallet. Teksten er udtryk for hvorledes soldaterne har haft det langt væk fra hjemmet – i det kolde nord, hvor det sikkert har været svært at se meningen med livet. Teksten udtrykker både længsel efter hjemmet og en affinden sig med skæbnens luner.